

puntuit

In samenwerking met

hhjo

uitgesproken

Ware stilte is rust voor de geest, zoals slaap voor het lichaam; versterkend en verfrissend. William Penn



Alarmsysteem

Vandaag is de internationale dag van Amber Alert, een alarmsysteem van de politie om vermiste kinderen en tieners op te sporen. Misschien ben jij niet op zoek naar vermiste familieleden, maar wel naar jezelf. Of naar rust. De Stichting L'Abri-France van de familie Koster helpt je graag om jezelf of je rust weer op te sporen! Echtpaar Joao en Truus Koster: „Soms kan de sociale druk in Nederland je te veel worden. Het gevoel geleefd te worden, steeds beheerst te worden door vrienden, familie, de telefoon, de omgeving, je werk. Het geeft dan een erg ontspannend gevoel om even –ook letterlijk– afstand te kunnen nemen en niet bereikbaar te zijn voor dat alles. Even de knop om in een rustige en prikkelvrije omgeving om je hoofd leeg te maken. Aandacht en liefde te krijgen. Regelmatig een goed gesprek. Lekker ongedwongen klusjes en ontspannende activiteiten doen. Dat kan hier allemaal.”

>>labri-france.com voor meer informatie.

Wonen op een eiland van rust

tekst HHJO
beeld L'Abri-France

In het hart van de Franse Bourgogne ligt het stadje Tournus. Voor Louis Koster (16) is het een bekende omgeving. Vier jaar geleden verhuisde hij van Rhenen naar Tournus. Een afstand van 777 kilometer. „Mijn ouders zijn hier een logeerboerderij gestart. Speciaal voor jongeren.”

Al langere tijd verlangen de ouders van Louis er naar om in het buitenland te wonen. „Mijn vader wilde een droom waarmaken. In eerste instantie wist ik van niets. We zijn in allerlei landen op vakantie geweest. Steeds

vaker gingen we naar Frankrijk.” Eind 2009 kopen de Kosters in dit land een oude wijnboerderij. „Ik vond het heel gaaf. De hele familie ging mee naar Tournus. Ze hielpen ons bij de verhuizing.”

Sterke banden

Op het moment dat zijn familie terugreist naar Nederland, besef Louis pas dat zijn leven definitief verandert. „Nu kan ik het relatieve. Ondanks het feit dat mijn familie en vrienden ver weg wonen, is mijn band met hen veel sterker geworden.”

Het nieuwe huis van de Kosters krijgt de naam La Montagne. „Onze 17e-eeuwse boerderij ligt boven op een berg. Het is een eiland van rust. Je hebt het idee dat je hier alleen op de wereld bent.”

Stralend

De Kosters maken op een bijzondere manier gebruik van de ruimte bij hun woning. „We zijn

een logeerboerderij gestart voor jongeren uit Nederland. Zij komen hier tot rust. De meeste jongeren zijn moe als ze aankomen. Door problemen thuis. Of omdat ze niet weten hoe ze verder moeten met hun leven. Nadat ze hier een maand of langer geloged hebben, gaan ze stralend naar huis!” Er is van alles te doen in en rond La Montagne. „Er lopen paarden, honden en kippen om het huis. Als onze logés fut hebben, helpen ze mee met het verbouwen.” Voor elke logé zijn er passende activiteiten.

Toch zijn deze activiteiten volgens Louis niet de reden waarom jongeren weer stralend naar huis gaan. „Het komt voornamelijk door mijn moeder. Zij zet alles op alles om een echte familie te vormen voor deze jongeren. En ze voelt heel veel dingen aan.” Met een glimlach: „Hoe ze het verder voor elkaar krijgt, is een raadsel. Als jij het weet, weet ik het ook!”

bijbelrooster

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema „De troon der genade”, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

dinsdag	Hebreeën 1:1-9 Toegaan.
donderdag	Hebreeën 2:1-4, 14-18 Het verzoendeksel.
woensdag	Hebreeën 4:14-16 Een grote Hogepriester.
donderdag	Hebreeën 4:16-5:10 Barmhartigheid en genade.
vrijdag	Hebreeën 6:13-20 De Voorloper is ingegaan.
zaterdag	Hebreeën 11:32-40 Hoe laat is het?
zondag	Hebreeën 7:24-28 Alles zeggen, hoor!

>>puntuit.nl/bijbelrooster voor uitleg van de teksten.