

Nieuwsbrief van fam. Koster



Verantwoording

Vele vrienden, familieleden en bekenden vragen regelmatig hoe het ons vergaat in Frankrijk. De suggestie werd dan ook gedaan om te komen met een nieuwsbrief. Nu, voor u ligt het eerste exemplaar. Wij hebben de intentie via deze weg u vaker op de hoogte te houden van het wel en wee uit de Bourgogne en de activiteiten van de stichting.

Familie Koster en het bestuur van L'Abri-france

Verslag van de eerste 6 maanden in Frankrijk

Van Joan Koster

Juni

In de eerste week van juni nam ik afscheid van mijn werk bij Meeuwsen Ten Hoopen. Hoewel ik het er altijd erg naar mijn zin heb gehad, was het een bevrijdend gevoel af te zijn van alle accountantsregeltjes en geen uren meer te hoeven schrijven. Truus nam eind juni afscheid van haar collega's en patiënten. De zorgverlening heeft haar altijd erg veel voldoening gegeven. Zo hebben we die maand diverse keren afscheid genomen van vrienden en kennissen. Op 11 juni hebben we een afscheidsavond gehouden in De Vlam in Rhenen. De maand juni hebben we verder gebruikt met allerlei voorbereidingen voor de verhuizing. Op 29 juni was er dan de

overdracht van La Montagne bij de notaris. Een hele happening van meer dan 2 uur bij een temperatuur van boven de 30^o zonder dat je wat te drinken aangeboden wordt! Toen we 's middags bij ons nieuwe onderkomen aankwamen, stonden vrienden en vrijwilligers ons op te wachten om ons te gaan helpen met sausen en het aanleggen van internet en telefonie. Op 30 juni vertrokken we snel naar Rhenen terug omdat Louis 's avonds afscheid van de basisschool had. Een tweetal vrienden stond klaar om onze caravan alvast naar Frankrijk te brengen. Verder snel nog wat zaken inpakken!



In dit eerste nummer:

- verslag van de eerste 6 maanden
- emigreren moet je leren
- Louis schrijft
- van het bestuur
- agenda
- gebed en dankzegging
- kerstgroet

2010-12



Je komt het allemaal tegen: geen aardlekschakelaar, kroonsteentjes tussen het plafond, electradraden in de beton gegoten, 6 kleuren electra draad. Warme/koude kraan net andersom aangesloten.



De verhuishwagen wordt uitgepakt, waarna tijd voor de maaltijd





Lossen van de containers, de verbouw van de keuken



In Frankrijk is er geen bevolkingsregister. Om aan te tonen dat je er woont moet je een factuur van de energimaatsch. of Franse telecom kunnen overleggen!



Stuken doen ze in Frankrijk niet zoveel. Veel meer kennen ze hier gipsplaten die met grote klodders lijm op de ruwe natuurstenen muur geplakt worden. Het is dan ook nooit haaks of in het lood.

Juli

Een grote koeltrailer vol, 2 zeecontainers en een aantal aanhangwagens waren er nodig om alle inboedel, sponsorartikelen, tuingereedschap en materialen en onze dieren over te brengen naar Tournus. Nu moeten we eerlijk vertellen dat Truus al een heel poosje aan het verzamelen was voor ons project. Het mooie is dat bijna alles inmiddels een bestemming heeft gekregen. Alles werd door familieleden en vrienden ingepakt in de eerste dagen van juli. Op 5 juli vertrok er een karavaan van auto's richting Frankrijk. Waar zouden wij geweest zijn zonder dat bijna alle broers en zussen neven en nichten van Truus als zij ons niet geholpen hadden met het schoonmaken van La Montagne en het uitpakken van de verhuwagens en containers? Het is onze drukste week geweest, want er is meer gedaan dan nu even snel opgeschreven kan worden. Wij zijn er stil van geworden. Een mooie dvd die daarvan gemaakt is, doet ons dit "familiefeestje" nog regelmatig herbeleven. Het heeft een hechtere band geschapen. Vanaf 9 juli was de Chambre d'hôtes geopend. Dat weekend werden ook onze paarden gebracht. Er was dus weinig tijd om te wennen om met een dienblad te lopen in plaats van een aktetas. Naast het verder inruimen van onze eigen leefruimtes, het verzorgen van de kamers, de gasten en de dieren was er echter altijd wel even

gelegenheid voor een babbel met een glaasje wijn op het terras. Ondertussen genietend van het geweldige uitzicht op de Mt. Blanc. Met name de momenten 's avond bij de vuurkorf blijven de meeste gasten bij. Juist tijdens de drukste dagen kwam onze oudste zoon Anco met zijn vrouw Erika en kinderen Franka en Tim bij ons op bezoek. Het was geweldig dat zij op dat moment even konden bijspringen en dat we weer even van onze kleinkinderen konden genieten. Ik moet Truus achteraf dankbaar zijn dat zij doorgezet heeft de oude keuken met 2 spoelruimtes te vervangen. Ik vond de tot het plafond wit betegelde en van roestvrijstalen meubels voorziene ruimtes erg functioneel voor de Chambres d'hôtes. Maar het is inderdaad niet erg stimulerend om in die steriele ruimtes spontane gesprekken met jongeren te gaan voeren. We gingen dus aan de slag met het geheel uitbreken daarvan. Een vriend met zijn vrouw uit Kesteren vervoerde vanuit Nederland de nieuwe keuken en kwam een weekje over om ons te helpen met het uitbreken van de oude keuken, de tegels en een betonvloer. Ook voor Louis was dit een leuke klus. Ondertussen heb ik met een Franse vriend de electra in de keuken opnieuw aangelegd en het aantal groepen drastisch uitgebreid.

Augustus

Eind juli /begin augustus kwam een vriend met zijn gezin en broers uit Dodewaard om de keuken te plaatsen en de wanden en het plafond te herstellen. Grandioos zo'n auto vol met gereedschap en materialen! Op de laatste avond werden onder het licht van brandende fakkels de laatste keukenkastjes binnengedragen en om 24.00 werd het glas geheven op de voltooiing ervan. Nu kwam het schilderwerk van de keuken aan de beurt. Hierbij werden wij geholpen door een drietal vrolijke zussen uit Rhenen en omgeving. Louis volgt afstandsonderwijs via de Jacobus Fruytier

scholengemeenschap in Apeldoorn. Daarbij is geregeld dat de leerling de eerste weken op school kennismaat met leraren, klasgenootjes en buddies. Om die reden vertrok Truus met Louis op 23 augustus voor een maand naar Apeldoorn. Ze combineerde deze periode met een intensieve cursus Frans. In deze periode kreeg ik ruim 3 weken hulp van een bestuurslid met zijn vrouw en dochtertje. Hij kreeg het voor elkaar om in ruim 1 minuut een tussenmuurtje te slopen! Het was nog midden in het seizoen, zodat deze hulp een uitkomst was, met name voor het koken en de verzorging van de gastenverblijven. We sausden en deden allerlei klussen in en om het huis en konden volop bramen plukken.

September

Omdat het zo druk was, is er in de maand augustus weinig aan de afwerking van de keuken gedaan. Ik had me voorgenomen dat de lambrisering en het schilderwerk klaar moest zijn voor Truus en Louis terug zouden zijn. Dat was even aanpoten, maar gelukkig kon ik ze met een sfeervol ingerichte keuken verrassen.

Vanaf dat moment is er vanwege het afstandsonderwijs een andere dagplanning gekomen. Om 8.30u. start Louis en wij volgen zijn schoolrooster wat pauzes betreft etc. Met name Truus kost het in deze aanloopperiode veel tijd om hem te begeleiden. In de Chambres d'hôtes werd het vanaf half september rustiger, zodat we ons meer op het buitenwerk konden richten.

Truus: "Waar ik hier enorm van geniet is dat ik op eigen terrein onze honden kan uitlaten"

Oktober

Deze maand stond in het teken van voorbereidingen voor de herfstvakantie. Allerlei bouwmaterialen maar ook openhaardhout hebben we aangevoerd. Heel fijn was het dat onze zoon Corné en schoondochter Carmen met haar ouders en broertje ons kwamen opzoeken en helpen. Afscheid nemen is altijd minder leuk. Naast diverse gasten voor La Montagne hebben we ruim een week een groep van 8 jongelui gehad die ons geholpen hebben met onder meer de zoldervloer van de activiteitenruimte te vervangen. Oude planken eraf, aanbrengen van folie, gipsplaat en isolatie en de vloerplaten erop. Deze ruimte moet een eigen "honk" worden voor de gasten van L'Abri-france. Ook de groentetuin en menige boom kreeg een goede beurt. Het was een erg gezellige periode, waarbij er ook nog tijd was voor ontspanning, een goed gesprek of samen te zingen. We gingen samen wijnproeven, maakte wandelingen naar de steengroeve of door de wijngaarden en sommigen maakte hun eerste ritje op een paard.

In de laatste week van oktober zijn wij intern verhuisd. De gîte hebben we nu verlaten. Deze gaan we klaar maken voor de verhuur. Wij slapen nu op de 2^e verdieping en Louis heeft daar nu zijn eigen kamer met het uitzicht op het weide met de paarden en de Alpen en de Mt Blanc in de verte. Ook de kamer voor de jongeren van L'Abri-france zijn we nu in gereedheid aan het brengen.

Waarderen 1

Als je in Chalon sur Saône de koude kerk binnenkomt en je ziet soms hooguit 15 eenvoudig geklede mensen van + 40, die met elkaar de dienst invullen, dan beseft je hoe gezegend Nederland nog is met zoveel kerken.... Kussens op de bank, lekker warm, een geweldig orgel, prachtige zondagse kleren, relatief gezien volle kerken met veel jeugd en ambtsdragers. Als je deze 15 mensen elkaar ziet begroeten en na de dienst met elkaar ziet praten, dan bekriipt je een merkwaardig en vreemd gevoel. Wat is er aan de hand in Nederland?

November

Als je de winter verwacht moet je erop voorbereid zijn! Isoleren van leidingen, tochtstrippen aanbrengen, pannen rechtleggen, regengoot schoonmaken of zelfs aanbrengen, hout zagen, hooi en stro regelen, paardenstal in gereedheid brengen, blad harken, tuinmeubelen en plantenbakken naar binnen, voortent caravan met inhoud opbergen en nog veel meer van dergelijke werkjes waren onze bezigheden de afgelopen weken. Het was maar goed, want op 24 november viel de eerste sneeuw.

De nieuwe gordijnen werden deskundig opgehangen door een vriend uit Opheusden die samen met vrouw en kinderen een paar dagen bij ons verbleven. Voor de kinderen was het achteraf geen plezierreisje. Ze zijn allemaal wat ziek geweest. Hierdoor kregen we onverwachts toch nog een relatiegeschenk: nadat onze gasten betrokken waren zijn ook wij alle 3 een paar dagen ziek geweest.

Zaterdag 27 november hebben we openhuis voor de burens gehouden. Dit was een succes en diverse contacten zijn gelegd, ook onder de burens onderling. Onze buurvrouw gaat ons franse les geven.



8 jongeren renoveren de vloer van de activiteitenruimte

Rieneke had nog nooit paard gereden, maar deed een ieder verbazen door ons paard Bono als een kameel door de knieën te laten gaan!



Emigreren moet je leren

Van: Truus Koster

Als je ver van je kinderen woont, neem je meer tijd voor elkaar om te bellen en te skypen. De gesprekken gaan dieper en zijn ondermeer nodig om het emigra-proces te verwerken. Wij herkennen nu hetgeen in het boek "Emigreren moet je leren" geschreven word over culturele chock en heimwee. Het kost zowel licha-melijk als psychisch energie. We merken dat we met het hele gezin tijd moeten nemen om de emigratie een plekje te geven. De (klein-)kinderen vinden het op afstand wonen van ouders/opa en oma niet altijd even makkelijk. Dat geldt ook voor ons. Toch ontdekken wij door dit proces nieuwe kwaliteiten op het sociale vlak, die bij onze kinderen ontwikkeld worden. Het is geweldig deze verrijking te zien groeien. Voor Louis is het daarom fijn dat hij, met name in de komende rus-tige maanden, vriendjes heeft waarvan hij de cultuur en taal kan leren. Gelukkig heeft hij ondermeer een andere "ervaringsdeskundig" nederlands-frans sprekend vriendje en geniet hij volop van hetgeen de omaevina hem hier te bieden heeft.

**Familie Koster,
Joan, Truus en Louis
Lieu Dit Haut L 'Ormeteau
71700 Tournus
Frankrijk
Tel: 0033 385 517202**

E-mail:
info@la-montagne-bourgoagne.com
Website:
www.la-montagne-bourgoagne.com

Navigatiepositie:
40.52.38E
46.33.54N



Stichting L'Abri-france
Tel: 0033 964 192757
KvK: 30280740
E-mail:
info@labri-france.com
Website:
www.labri-france.com

**Giften van harte welkom op
Bankreknr.: 157318001
ANBI erkend**



Louis schrijft:

Met 14 jaar mag ik hier brommer rijden!!!!!! ☺ Ze hebben hier alleen geen frikadellen en kroketten☺. Toen er sneeuw lag hebben we de slee achter de auto gedaan en toen zijn we over het weiland gaan rijden. Nou dat ging hard ☺☺☺. Ik heb het ook achter m'n pony Tommy geprobeerd maar dat was hij niet gewend dus hij was bang en rende weg☺. Maar hier kan je wel heel goed vissen! Elke keer dat ik ging vissen ving ik wel 5/6 vissen!! Alleen nu is het winter dus kan het niet. Dus nu cross ik met de scooter over het weiland achter ons.

Doei!! ☺☺☺



Agenda

- **16 december: Louis jarig**
- **Rond de jaarwisseling: bezoek aan kinderen etc. in Nederland.**
- **4 januari 2011: Truus jarig**
- **27 januari bestuursvergadering**
- **28/29 januari en 25 en 26 februari: stand op conferentie in Lunteren**

Gezegende kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!

Op deze plaats wensen wij alle familieleden, vrienden en bekenden, bestuursleden, sponsors, vrijwilligers en gasten hele gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2011.

Joan, Truus en Louis Koster

Waarderen 2

Op deze afstand van Nederland waarderen wij de techniek van internet steeds meer. Het is een groot voorrecht, via internet:

- live de kerkdiensten mee te kunnen luisteren of na te kunnen luisteren
- te bellen of via skype je kinderen te zien spreken of mee te doen aan vergaderingen
- het afstandsonderwijs efficiënt te laten verlopen
- het nieuws tot je te kunnen nemen
- via e-mail te kunnen communiceren etc.

Wij vragen gebed voor:

- Zegen op ons werk;
- Mensen waar we wat voor mogen betekenen;
- Voorziening in onze dagelijkse geestelijke en lichamelijke en financiële noden;
- Afstandsonderwijs Louis.

Wij danken voor:

- Dat we in Frankrijk mogen zijn en mogen leren;
- Een kerkelijke gemeente in onze stad;
- De sponsors van het project;
- Het vele vrijwilligerswerk wat we ontvingen;
- Iedere dag voedsel, kleding, warmte, vrede.

Van het bestuur

Mr. C.M.. Hommersom, Echteld, voorzitter

Het werk in Frankrijk is gestart. Eerst moest alles in gereed worden gebracht voor opvang van de jongeren. Deze aanloopperiode neemt meer tijd in beslag dan dat wij vooraf hebben gedacht. Tevens kregen we een tegenslag te verwerken in verband met het feit dat in augustus de minister heeft besloten voor 2010 geen nieuwe persoons-gebonden budgetten (PGB) meer te verstrekken. Vanaf begin 2011 zijn we klaar voor opvang van de jongeren. Ook worden dan weer nieuwe PGB's verstrekt. De naam van de stichting zal binnenkort worden gewijzigd. Er is een stichting met dezelfde naam en deze is gevestigd in Eck en Wiel. Dat is de reden dat wij in overleg hebben besloten de naam van onze stichting te wijzigen in L'Abri-france. Het is zeker de moeite waard onze website eens te bezoeken. U vindt hier praktische informatie over onze stichting. Wij zijn dankbaar voor alles wat er tot nu toe is bereikt. Dankbaar voor de inzet van de familie Koster, dankbaar aan de sponsors, dankbaar aan de vrijwilligers, maar bovenal dankbaar aan onze HEERE dat Hij laat zien dat Hij er altijd is voor ons. Wij wensen u veel heil en zegen voor het nieuwe jaar en hopen u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom L'Abri-france.